

Seniorklubbens tur til Færøerne 5. – 9. september 2022



1. Lufthavnen på Vágur
2. Gasadalur og Múlafossur
3. Tórshavn
4. Kirkjubøur
5. Eysturoyartunillin
6. Gjógv
7. Saksun
8. Tjørnuvik
9. Vestmanna



Mandag: Vágur og Hotel Færoyar

Seniorklubbens til dags dato mest ambitiøse arrangement - en 5-dages rejse til Færøerne - startede i Kastrup lufthavn en dejlig september morgen, hvor 32 forventningsfulde seniorer fik udleveret flybilletter af Gislev Rejsers danske rejseleder Roald Kramer (fø1).

Efter check-in og sikkerhedskontrol var der tid til lidt morgenkaffe/mad, inden vi steg på SAS maskinen til Vágur lufthavn, som er beliggende på en af de vestligste øer af samme navn. Turen varede godt 2 timer. Indflyvningen foregik med fin sigt, og Færøerne præsenterede sig fra sin bedste side. I lufthavnen **(1)** blev vi modtaget af vores lokale chefguide Per Hansen og vores buschauffør Boði, som senere skulle vise sig at være guld værd under vores ture rundt på øerne.

Fra lufthavnen kørte vi via vores første tunnel til bygden Gasadalur (Gåsedalen) **(2)**, som ligger på SV-siden af Vágur.

På vejen brillerede Per med historien om briternes store indflydelse under 2. verdenskrig, hvor de havde okkuperet lufthavnen og det omkringliggende område.

I Gásadalur var der anrettet en frokostplatte i bygdens slagtehus med både laks, lammepølse og skærpekød. Efter frokost var det tid til at nyde udsigten til den vestligste ø Mykines, som er en af hovedkolonierne for lunderne (søpapegøjerne) - der var også en fin udsigt til øernes højeste (og mest fotograferede) vandfald Múlafossur.

Derefter satte vi kurs mod Streymoy (Færøernes største ø) og Tórshavn **(3)** for indkvartering på det dejlige 4* hotel Føroyar, som ligger skønt et par kilometer fra centrum med udsigt (når vejret tillader det) over byen. Vi fik alle tildelt gode værelser og havde lidt tid til at komme i orden inden middagen, der var sat til kl. 19. Det viste sig dog, at hotellet havde rykket middagen en time frem til kl. 18 - men takket være gruppelederens ihærdige banken på dørene lykkedes det at få vækket alle, så vi kunne sætte os til bords oppe i hotellets restaurant Ruts. Her blev vi forkælet med en fremragende middag bestående af broccolisuppe, en underskøn torsk på et leje af kartoffelmos og endelig en lille hyggelig dessert. Hotellet rådede over et herligt vinkort, så summa summarum: Vi havde en rigtig dejlig aften, som for nogen af os sluttede i hotellets bar.

Tirsdag: Tórshavn og Kirkjubøur

Næste morgen kl. 9 blev vi afhentet af vores guide Per og kørt ned til Nordens Hus (indviet i 1983) i Tórshavn, hvor vi oplevede det meget smukke og imponerende kulturhus. Vi fik en grundig orientering om husets historie og betydning for færingerne. Der var tid til at stille spørgsmål, og vi kom vidt omkring, både hvad angik nordisk samarbejde, kultur, ja selv grindedrab blev debatteret.

Her gik det virkelig op for os, at vi havde en guide med en enorm viden om Færøerne og den lokale folkesjæl - en viden han formidlede med både stolthed og humor.

Efter Pers indlæg var det tid til rundvisning i Nordens Hus, som er tegnet af en norsk samt en islandsk arkitekt og bygget af materialer fra alle de nordiske lande, nemlig træ fra Sverige, sten fra Norge og Færøerne, tørv fra Island, dansk glas og stål og indretning med finske møbler.

Herefter kørte vi ned til havnen, hvor Per viste os rundt i Tórshavns gamle bydel, Tiganes og Reyen, hvor der ligger mange skønne, velbevarede huse, som både indeholder officielle kontorer, private boliger samt spændende restauranter og caféer.

Der var tid til på egen hånd at spise frokost og fortsætte med at udforske Tórshavn. En del af os besøgte Tórshavns fine kunstmuseum Listasavn, som ligger i en meget grøn park, endda med træer midt i byen (som er en sjældenhed).

Der var god lokal kunst af bl.a. maleriets fader på Færøerne Sámal Joensen Mikines, digteren og maleren William Heinesen, Ruth Smith, Tróndur Patursson (glaskunst) etc. Mange valgte at vandre den stejle vej tilbage til hotellet via en lille sti.

Sidst på eftermiddagen afhentede Per & Boði os igen og kørte os til bygden Kirkjubøur **(4)** (det gamle bispesæde) på sydsiden af Streymoy. Vi besøgte den enkle Olavskirke (med foredrag af Per) og ruinerne af den gamle Magnuskatedralen.

Kongsbonden Joannes Patursson (17. generation) på Kongsgården var vært for en fantastisk og festlig aften, hvor vi blev bænket i det 900 år gamle hus og fik serveret en super middag bestående af laks og mørt lammekød med hvid- og rødvin ad libitum. Vores hyggelige vært (det nærmeste man kommer *blåt blod* på Færøerne) underholdt med stedets historie og hans families traditioner. Kongsbondens frue og et par søde unge piger styrede løjerne ude i køkkenet samt serveringen. Efter middag fik vi kaffe avec i de tilstødende små stuer. En oplevelse og en aften, som absolut var et af de store højdepunkter på turen.

Onsdag: Foredrag og tur til Eysturoy & Streymoy

Dagen startede med en flot solopgang over Tórshavn og et kort, informativt foredrag på hotellet om det store tunnelprojekt, Eysturoyartunnilin. Foredraget blev afholdt af direktøren for projektet Teitur Samuelsen (dygtig ung fyr).

Dagens udflugt startede med en tur gennem tunnelen til Eysturoy, hvor vi kørte rundt i den undersøiske rundkørsel **(5)** et par gange for at nyde kunstværket med lysætning af kunstneren Tróndur Patursson.

På Eysturoy fortsatte vi nordover langs Skálafjørður, hvor de små bygder ligger som perler på snor - mange af bygderne har små havne, som DHI har været med til at designe. Det ene smukke landskab afløste det andet, og vejret var bare perfekt med sol over de smukke grønne fjelde og fjorde. Ved middagstid nåede vi nordspidsen af Eysturoy og den lille pittoreske bygd Gjógv **(6)** (kun 25 beboere), som med sin naturhavn ligger fantastisk smukt og fredeligt - et sted hvor sjælen kan finde ro - selvom James Bond har været forbi. Vi spiste frokost hos Ása på den lokale gæstgivergård - denne gang små færøske specialiteter samt oksesteg og god færøsk øl.

Turen gik tilbage sydøstover via bygden Eidi og Nordskáli til broen over til Streymoy, hvorfra vi kørte nordpå til bygden Sakstun **(7)**, som blev benyttet til filmoptagelse af Niels Malmros film Barbara. Her besøgte vi bondekonen Tove på den gamle kongsgård. Tove - som viste sig at være en frisk ung kvinde, der havde læst i København - gav os et spændende foredrag om den gamle gård og beboerne, der i generationer havde levet her af fiskeri og fåreavl.

Sidste stop på dagens tur var op til bygden Tjørnuvík **(8)**, som er smukt beliggende i en vig med fjelde omkring og med god udsigt til de to fritstående klipper i havet, der kaldes Rísín og Kellingin (Kæmpen og Kællingen). Det lykkedes nogle få af os at finde en lille café i den meget stille bygd, hvor en venlig mand serverede kaffe og friskbagte vafler for os.

Aftenen i Tórshavn var fri, og således var det muligt at booke en middag på en af de mange gode restauranter, byen er rig på. De, der var trætte efter en lang dag, benyttede sig af hotellets bar, hvor man også kunne indtage enkelte retter.

Igen en herlig dag, spækket med information fra Per og fantastiske landskaber, blev fordøjet i hotellets bar sidst på aftenen.

Torsdag: Seiltur ved fuglefjeldet Vestmanna

Per, Boði og Roald stod klar kl. 09.15 til at give os endnu en dag med oplevelser - turen gik nu til bygden Vestmanna **(9)** og Vestmannabjergene på vestsiden af Streymoy. Her var en båd klar til at sejle os en tur ud til Fuglefjeldet. På trods af

manglende søpapegøjer, var der mange andre fugle såsom mallemukker, suler og tejster, som kredsede rundt om de imponerende fjeldvægge. Vi kom helt tæt på fjeldvæggene, og da det var vindstille kunne vi visse steder sejle helt ind i grotterne.

Selv herude på de stejle klippesider græsser fårene året rundt - imponerende, at de kan holde balancen. I Vestmanna ligger der også et stort lakseopdræt, som vi sejlede så tæt forbi, at vi kunne se laksene springe (big business).

Frokosten blev indtaget i Vestmanna Turistcenter, hvor der på første sal også var mulighed for at opleve det lille Saga Museum, som ved hjælp af livagtige voksfigurer fortæller Færøernes barske historie. Igen fik vi dejlig mad, denne gang en virkelig velsmagende fiskesuppe og salatbord.

Det var sidste dag med vores fremragende guide Per, som vi officielt sagde farvel til under frokosten.

Vi var tilbage i Tórshavn først på eftermiddagen, så der var tid til at sige farvel til byen, hvis man ønskede det. Nogle af os tog ind på caféen i den spændende Jacobsens Boghandel på torvet.

Fredag: Hjemrejse

Kl. 9:15 var Boði klar til at køre os til lufthavnen, hvor vi havde et par timer, inden SAS maskinen bragte os sikkert hjem til et solbeskinnet København.

Af dømmen efter reaktionerne kunne de fleste af os godt være blevet et par dage mere på disse fascinerende øer ude midt i Atlanten.

Vi havde nogle virkelig dejlige dage med en god gruppe, en dygtig chauffør og en fantastisk lokal guide, som havde en stor andel i, at vi alle kom til at holde af Færøerne med deres storslåede natur med omskifteligt, men dejligt vejr samt en meget venlig, sympatisk befolkning.

Palle M. (gruppeleder)

September 2022

Mandag



Múlafossur



Hyrdehund, som fulgte os i Gasadalur

Tirsdag



Nordens hus



Tinganes



Tórshavn - gruppefotos



Reyen i Torshavn



H.N. Jacobsens bokahandil – en af de ældste butikker i Tórshavn





Kunstmuseet Listasavn



Kultur i baggrunden



Olavskirke i Kikjubøur



Olavskirke med Per - vores guide



Kongsgården og Magnus katedralen

Kongsgården



Lam hos Kongsbonden



Kongsbonden



Velkomst til Kongsgården



Middag hos Kongsbonden



Onsdag



Solopgang – set fra hotelværelset



Boði – vores chauffør



Eysturoyatunnilin



Rundkørsel i tunnel





Gjógv



Gjógv kirke



Gjógv: Modernen og hendes to sønner



Gjógv



Gjógv



Hus i Gjógv



Sakstun



Kirken i Sakstun



Tjørnuvik



Tørfisk i Tjørnuvik



Tjørnuvik



Tjørnuvik



Kæmpen og Kællingen

Torsdag



Sejltur ved Vestmanna



Havbrug ved Vestmanna





Saga Museum

Fotos: Alice Wischmann, Torben Jerø, Ulla Behrendt, Inge Dahl-Madsen, Lone Kringelbach, Jennifer Oakley, Palle Mikkelsen, Niels Erik Pedersen og Nini Skrydstrup

Se Torben Jerø's fotos på http://delysesider.dk/400_faro_maps.html